

Een koninklijke onderscheiding voor Jos Michels

Omdat Jos zich al sinds hij op de Keskesdijk woont enorm ingezet heeft voor onze buurtvereniging maar ook voor de voetbal- en tennisclub, de speelweide en de parochie én jaarlijks alle keskes op de Keskesdijk schoonmaakt, vond ik het hoog tijd dat hij een koninklijke onderscheiding zou krijgen. Want zo'n vrijwilliger verdient dat hoewel Jos zo bescheiden is dat hij dat zelf nooit zou zeggen.



Iedereen heeft een mooie brief gestuurd waarin verklaard werd wat Jos allemaal deed en nog steeds doet, zelfs nu hij niet meer op de Keskesdijk woont. De voordracht werd goedgekeurd door de burgemeester en doorgestuurd. Uiteindelijk kreeg ik in februari bericht dat de koning zijn handtekening had gezet, het lintje zou op Koningsdag uitgereikt worden.

Jos is een hele actieve man maar we moesten er voor zorgen dat hij 24 april om 11.40 uur thuis zou zijn. Gelukkig gaat hij ook graag fietsen. Daarom hadden zijn zoons Jeffrey en Rinie en schoondochter Marieke met de kleinkinderen Gijs en Lotte hem uitgenodigd voor een fietstocht en lunch op die dag en verteld dat ze hem om 11 uur op zouden halen. Jos en zijn fiets stonden er klaar voor. Maar toen de families Michels en Hanegraaf ook binnen kwamen, kreeg hij te horen dat het fietsen niet door ging. Er stond iets verrassends op het programma maar hij moest even afwachten. Jos had helemaal niets in de gaten.

Ondertussen stonden de vertegenwoordigers van de verenigingen en het parochiebestuur bij de burens op de inrit te wachten op de burgemeester. Die was op dat moment nog bij Pauly en al bij Thea geweest hoorde we daar, wat een mooi nieuws! Toen de grote auto aan kwam rijden en iedereen uitstapte (de burgemeester met zijn vrouw en de pers) liepen wij ook allemaal mee en gingen samen bij Jos naar binnen. Op dat moment was de verrassing pas duidelijk bij hem, je had zijn gezicht moeten zien.

Hij kreeg een hele mooie toespraak waarin uiteraard ook Maria vernoemd werd. Zij en Jos deden altijd heel veel samen en ze wordt ook enorm gemist door iedereen, zeker vandaag weer. De onderscheiding werd opgespeld en Jos kreeg een prachtig boekje oranje bloemen. Na alle felicitaties van iedereen was er koffie met een speciaal gebakje, borreltjes en mooie verhalen over hoe alles gelopen was en hoezeer hij dit verdiend heeft. Jos stond vooral te glimlachen.

's-Avonds kwam de fanfare in de tuin nog een serenade spelen voor hem. Het was een prachtige dag voor Jos, zijn familie en ook voor mij als initiatiefnemer.

Groetjes Jos van den Broek, zijn buurman op de Keskesdijk.